



Vrije antroposofische peutergroep

De Gouden Poort



NIEUWSBRIEF WINTER 2023

Het is winter bibber, bibber,
En ik bibber, bibber, bibber.
Buiten is het koud.

Doe je jas aan bibber, bibber,
Doe je sjaal om bibber, bibber,
Doe je muts op bibber, bibber,
En je wanten aan.

WINTER

De winter doet langzaam aan zijn intrede. Het wordt steeds kouder. Koning Winter heeft zich voorzichtig een paar dagen laten zien maar vooral de wind en de regen doen momenteel hun best om ons te laten voelen dat het winter is. In de kring zingen de kinderen uit volle borst "sneeuwvlokje wit rokje" en "dag meneer de sneeuwman", in de hoop dat Koning Winter nog wat meer langs komt met sneeuw en ijs. Ze zien er namelijk zo naar uit om ons juffies te bekogelen met sneeuwballen! En wij stiekem ook. Daarnaast oefent kabouter Koen elke dag met schaatsen en het gaat steeds beter. Hij valt nu vaak nog maar twee keer, iets wat voor veel hilariteit bij de kinderen zorgt!

We pakken de kinderen graag goed in als we naar buiten gaan. Als ze warm zijn dan komen ze lekkerder in hun spel en houden ze het een tijdje vol. Het is dan ook erg fijn als de kinderen sneeuwbroeken (pakken)/ buiten speelbroeken, laarzen, mutsen, wanten en sjaals bij zich hebben. Graag voorzien van naam!

Tijdens het kerstfeest hebben de kinderen heerlijk genoten van de kerstkransjes, chocolademelk en het verhaal van de herder die met zijn lammetje op bezoek ging bij kindje Jezus. Na de kerstvakantie hebben we met

de kinderen Driekoningen gevierd. Alle kinderen kregen een kroon en er werd uit volle borst meegezongen. Zo waren er ineens heel veel koningen in plaats van drie!

In de winter zijn de planten, bomen, bloemen en dieren terug getrokken of in diepe slaap. Wij kruipen 's avonds vaak ook eerder onder de wol en grijpen deze tijd aan om weer eens lekker een boek te lezen.

Door de vorst die er geweest is en hopelijk de sneeuw die nog komt wordt onze aandacht weer even extra getrokken naar het mooie van de natuur. Hierdoor leven we meer in het "nu" en vergeten we even alle drukte van ons dagelijks bestaan.

Het jonge kind leeft altijd in het "nu" en begripen als straks of later zijn nog te ver weg. Door hun ontwapenende houding worden wij ouders en opvoeders ook naar het "nu" getrokken. Menigmaal valt een kind iets in de natuur eerder op dan dat wij het zien. Het kind geniet volop en wij mogen meegenieten. En dat is wat op de Gouden Poort zeker gebeurt, het genieten!

MARIA LICHTMIS

In de Herfsttijd is een opeenvolging van feesten geweest: van Michaël, via Sint Maarten en Sint Nicolaas naar Advent, Kerst en ten slotte Driekoningen. Het nieuwe jaar begint stil en kaal. Even geen feesten en van de natuur is maar weinig zichtbaar. Bomen en struiken zien er dood uit. Zo is het buiten.

Maar in de aarde is volop beweging. De aarde heeft alle zonnekracht van het afgelopen jaar in zich opgenomen en die kracht is daar nu werkzaam.

Onzichtbaar wordt er gewerkt om de materie weer tot leven te brengen.

Maria-Lichtmis 2 februari

Het feest van Maria-Lichtmis wordt op 2 februari gevierd. Het is een feest van het steeds sterker wordende daglicht. Een oud volksgezegde luidt; Het wordt lichter; na kerstmis wordt het daglicht met een hazensprong lichter, na nieuwjaar een hertensprong, en met Maria-Lichtmis een heel uur.

Vroeger werkten de handwerkslieden na de tweede februari alleen nog maar bij daglicht. Ze hielden rekening met het gezegde: 'Maria blaast het lichtje uit en Michaël steekt het weer aan.' Het feest van Maria-Lichtmis werd oorspronkelijk gevierd ter herinnering aan het reinigingsoffer dat Maria in de tempel opdroeg, veertig dagen na de geboorte van Jezus. In latere tijden werd het de dag, waarop men de kaarsen die een familie gedurende het hele jaar nodig had, liet wijden.

Het is een oud gebruik om op die dag de nog overgebleven kaarsen 's morgens naar buiten te brengen en ze in de aarde, tussen de planten te zetten. Binnen zijn ze niet meer nodig. Vaak zit je vanaf die tijd ook weer zonder (kunst-) licht aan het ontbijt. Binnen is geen kaarslicht meer nodig, het zonlicht buiten neemt steeds meer toe. Met Maria Lichtmis wordt weleens gezegd, "kun je het licht weer missen."



Met de peuters zingen we de liedjes van Michaël tot kersttijd en ze krijgen walnootbootjes die we in de groep gemaakt hebben (kaarsvet met een lontje) mee naar huis. In de groep zullen we deze ook aansteken en 'varend' in het water op laten branden.



Carnaval

Carnaval is een gekerstend heidens volksfeest, zoals zo vele feesten in het jaar. Oorspronkelijk was de datum van de carnavalstijd namelijk niet verbonden aan het kerkelijke paasfeest. Het was een feest ter bescherming van het ontspruiten van de natuur.

Het was een groot eetfeest, waarbij de resten uit de voorraadkast op werden gemaakt. Men at (pannen) koeken van de laatste restjes meel, vet en eieren, die anders zouden bederven. Daarnaast was deze tijd, overeenkomstig met Maria Lichtmis de tijd van het zuiveren. De nog steeds bekende voorjaarspoets was in deze tijd belangrijk, net als de lichamelijke reiniging door het vasten of een ontgiftingskuur.

Met de peuters vieren we carnaval op de donderdag 16-02 en vrijdag 17-02 door pannenkoeken te bakken op de groep en die natuurlijk ook op te eten, pannenkoeken staan symbool voor de zon die we verwelkomen. We maken muziek op instrumenten en zingen veel liedjes! We lopen, klimmen en klauteren een parcours met planken bankjes e.d.

p.s. Verkleed komen, mag maar dat is zeker niet verplicht. Niet alle peuters vinden dit fijn en willen dit nl.



Vakanties en vrijedagen 2022-2023:

Voorjaarsvakantie	27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen	10 april 2023
Koningsdag	27 april 2023 (valt in de meivakantie)
Meivakantie	24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart	18 mei 2023
Pinksteren	29 mei 2023
Zomervakantie	10 juli t/m 18 augustus 2023

TUINDAG TIJDENS NL DOET

Zaterdag 11 maart houden wij weer een Tuindag tijdens NL Doet.

Wie helpt mee met het snoeien en opknappen van onze tuin?

We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 13.00 uur.

Alle hulp is welkom, ook een gedeelte van de ochtend.

Wij zorgen voor koffie, thee, sap en wat lekkers.

Graag horen we van te voren of jullie mee kunnen helpen, er komt een intake lijst in de gang te hangen.

DE JUFFIES

De Gouden Poort heeft twee vaste juffies; juffie Céline en juffie Monique.

Juffie Céline werkt op ma, di, wo en donderdag.

Juffie Monique werkt op di, wo, do en vrijdag.

Op maandag en vrijdag werken we beiden 1 dag met een vaste invalkracht Juffie Barbara en Juffie Tania.

Juffies	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
Céline					
Monique					

Juffie Céline stelt zich voor:

Beste ouders/verzorgers,

Jullie zijn allen op de hoogte van de overstap, maar graag stel ik me hierbij toch nog even voor.

Ik ben Céline Wyn-Roberts, samen met mijn man en onze twee dochters (14 en 16 jaar), woonachtig in Voorschoten. Ik werk al geruime tijd met kinderen; ik heb ruim 7 jaar bij het Rozenpoortje gewerkt en daarvoor was ik 10 jaar lang werkzaam als school fotografe.

Als oud vrijeschool leerlingen en vrijeschool moeder ben ik helemaal op mijn plek op een antroposofische werkplek.

Ik ben heel benieuwd naar jullie kinderen en leer ook jullie graag snel kennen. Hartelijke groet,(Juffie) Céline



BRENGEN EN HALEN

De Gouden Poort is geopend van 8.00 tot 13.30 uur. De ouders mogen tot 8.45 uur nog even in de groep blijven zodat de kinderen kunnen wennen aan de overgang van thuis naar de groep. Graag willen wij jullie vragen om de kinderen **voor 8.45 uur te brengen en echt dan te vertrekken**. De kinderen kunnen dan heerlijk in hun spel komen en het duurt voor de kindjes die wat moeite hebben met afscheid nemen of al om 8.00 uur gebracht zijn niet te lang. Mochten jullie onverhoopt toch na 8.45 komen, dan halen we de kinderen op in de gang/ bij de deur. We sluiten gezamenlijk af in de kring en om 13.15 gaat de deur voor alle ouders open. Jullie kunnen je kind dan ophalen uit de kring. Om 13.30 sluit de Goudenpoort.

Voor afmeldingen graag het volgende nummer bellen;

Gouden Poort: **088 3043074**

Of via de kind planner

Wij willen jullie vragen de tussendeuren, de klapdeuren die achter/ voor de buitendeur zitten, te allen tijde te sluiten. Dit om te voorkomen dat de kinderen makkelijk alleen naar buiten kunnen tijdens het brengen en halen.

BOEKEN

- * **Groeiwijzer van 1 tot 4 jaar** van Paulien Bom.
Dit boek gaat over de voeding, verzorging en opvoeding van het kind tot 4 jaar.
- * **Leven met het jaar** een echt gezinsboek dat voor iedere jaargetijde, maand of feest een verhaal, korte beschrijving, een aantal liedjes en spelletjes, een schat aan feestelijke recepten en vele knutsels. Door Christiane Kutik en Eva- Maria Ott- Heidmann. Uitgeverij Christofoor. ISBN: 90-6238-366-1
- * **Kinderen en grenzen stellen** Opvoeden met gezond verstand van Paulien Bom; de titel spreekt voor de inhoud van dit boek.
- * **De opvoeding van het kind** van Rudolf Steiner. ISBN: 90- 72052-48-X.
De teksten uit dit boek vormen een heldere inleiding in het Antroposofische mensbeeld. Het kan worden beschouwd als de basis in alle opvoeding.

Op de Goudenpoort hebben we deze en andere boeken te leen voor ouders en belangstellenden. Kom gerust eens een kijkje nemen of vraag er naar.

Interessante sites om meer te weten te komen over kinderen en de Antroposofie:

* www.antroposofiekind.nl

Dit is een forum voor o.a. ouders waarin over allerlei onderwerpen gelezen en geschreven kan worden, zoals; voeding, kleding, speelgoed, opvoeding, boeken, seizoentafel figuren, vrije scholen, recepten etc.

* www.hetkleinekind.nl

Deze stichting heeft als doel om bij de volwassen mens bewustzijn te ontwikkelen voor het geen het kind van nul tot 7 jaar nodig heeft om zich optimaal te ontplooien. Dit doen ze door cursussen, themadagen en nascholing aan te bieden.

* www.vsmareland.nl

De site van Vrije School Mareland.

Onze eigen site is natuurlijk ook heel leuk en interessant om te bekijken.

* www.goudenpoortleiden.nl

Ook zijn wij te vinden op facebook en Instagram waar we geregeld liedjes verhaaltjes en foto's plaatsen;

Facebook;

Antroposofische peutergroep De Gouden Poort

Instagram;

de_gouden_poort

VERHAALTJE: DE VRIENDJES

Het sneeuwt en het sneeuwt en het sneeuwt, en de velden zijn helemaal wit. Het konijntje heeft niets meer te eten. Voorzichtig loopt hij uit zijn holletje. "Brrr wat is het koud!" Het konijntje wil iets gaan zoeken wat hij kan eten. Hij snuffelt een beetje door de sneeuw en graaft wat met zijn pootjes. Ha, daar vindt hij iets! Weet je wat? Twee dikke winterwortels, die lagen verscholen onder de sneeuw. Eentje eet hij op, hap, hap, hap. Nu heeft hij geen honger meer. Het konijntje denkt: "Het is zo koud, en het sneeuwt zo hard, misschien heeft mijn vriendje, het paardje, wel honger. Ik zal hem de tweede wortel brengen". Hij gaat naar het stalletje en klopt aan. Klop, klop, klop! Hij doet het deurtje open. Ach, het paardje is er niet. Voorzichtig legt hij de wortel neer en vlug gaat hij naar zijn holletje terug.

In de koude natte sneeuw zoekt het paardje iets wat hij kan eten. Hij snuffelt een beetje door de sneeuw en graaft wat met zijn hoeven. Ha, daar vindt hij iets! Weet je wat? Een grote dikke knol, die lag verscholen onder de sneeuw. Hij eet de knol helemaal op, hap, hap hap. Nu heeft hij geen honger meer en vlug gaat hij naar zijn stalletje terug. Maar wat ligt daar? Een dikke winterwortel. "Wie heeft die nu gebracht? Dat moet mijn vriendje het konijntje zijn, want ik zie zijn sporen in de sneeuw". Het paardje denkt: "Het is zo koud en het sneeuwt zo hard misschien heeft mijn vriendje, het schaap, wel honger. Ik zal haar de wortel brengen". Hij gaat naar haar stalletje en klopt aan. Klop, klop, klop! Hij doet het deurtje open. Ach, het schaapje is er niet! Voorzichtig legt hij de wortel neer en vlug gaat hij naar zijn stalletje terug.

In de koude natte sneeuw zoekt het schaapje iets dat zij kan eten. Ze snuffelt een beetje door de sneeuw en graaft wat met haar pootjes. Ha, daar vindt zij iets! Weet je wat? Een mooie rode kool die lag verscholen onder de sneeuw. Zij eet de kool helemaal op, blad voor blad. Hap, hap, hap! Nu heeft zij geen honger meer en vlug gaat ze naar haar stalletje terug. Maar wat ligt daar? Een dikke winterwortel, "Wie heeft die nu gebracht? Dat moet mijn vriendje het paardje zijn geweest, want ik zie zijn hoeven in de sneeuw". Het schaapje denkt: 'Het is zo koud en het sneeuwt zo hard, misschien heeft mijn vriendje, het hertje, wel honger. Ik zal hem de wortel brengen'. Ze gaat naar zijn stalletje en klopt aan. Klop, klop, klop! Ze doet het deurtje open. Ach, het hertje is er niet! Voorzichtig legt zij de wortel neer en vlug gaat ze naar haar stalletje terug. In de koude natte sneeuw zoekt het hertje iets wat het kan eten. Hij snuffelt een beetje door de sneeuw en graaft wat met zijn pootjes. Ha, daar vindt hij iets! Weet je wat? Een klein bosje bevroren gras! Hij eet het gras helemaal op, hap, hap hap. Nu heeft hij geen honger meer en vlug gaat hij naar zijn stalletje terug. Maar wat ligt daar? Een dikke winterwortel, "Wie heeft die nu gebracht? Dat moet mijn vriendje het schaapje zijn geweest want ik zie een plukje wol van haar liggen. Het hertje denkt: "Het is zo koud en het sneeuwt zo hard, misschien heeft mijn vriendje, het konijntje, wel honger. Ik zal hem de wortel brengen". Het springt over het veld naar het holletje van het konijntje. Ach, het konijntje ligt te slapen. Voorzichtig legt hij de wortel neer. Dan wordt het konijntje wakker en het hertje zegt: "Het is zo koud en het sneeuwt zo hard, je hebt misschien geen eten? Daarom breng ik je deze wortel!"

En zo kwam de wortel:

Van het konijntje bij het paardje,
Van het paardje bij het schaapje,
Van het schaapje bij het hertje,
En van het hertje weer bij het konijntje terug.
Als dat geen goede vriendjes zijn?!

Dat zijn echte goede vriendjes!!